

## Ontmoetingsdiensten in augustus 2018

Vanaf 10 uur ben je hartelijk welkom!

De koffie-thee staat op je te wachten. Ook na de dienst is Silo nog geruime tijd open voor ontmoeting, koffie/thee/fris. Meer gedetailleerde info over de thema's op: [www.debrughuizen.nl](http://www.debrughuizen.nl)

**05/08** Ontmoetingsdienst | Thema:  
**Opium voor het volk** | Nieuwe  
Testament, Lukas 7:18-22 | Bram de Jong | 10<sup>30</sup>  
De Brug

Wordt er in de wereld niet getwijfeld aan de boodschap en het werk van Jezus en de uiteindelijke redding van de wereld door Hem? Kennen ook wij niet die twijfel? Is die boodschap van christenen 'nepnieuws' of 'opium voor het volk'? Misschien is de achterliggende vraag eigenlijk wel: heb je wel echt iets aan het geloof in Jezus? Daar willen we eerlijk en zoekend bij stil staan.

Collecte: Vakantiebijbelweek

**12/08** Ontmoetingsdienst | Thema: **Jezus kan geen wonderen doen...** | Nieuwe Testament, Markus 6:1-6a | evangelist Jan Verkerk | 10<sup>30</sup> De Brug

Jezus kan geen wonderen doen in zijn vaderstad. Op deze plek bestond twijfel of Hij wel de waarheid sprak en nu waren ze Hem aan het opstoken, bespotten en uitdagen, om net zulke wonderen te doen in zijn eigen dorp als Hij in andere plaatsen deed. Het was voor de dorpsgenoten de manier om Jezus - en daarmee de komst van Zijn koninkrijk -

af te wijzen en daardoor blijft de wachtkamer leeg.  
Collecte: Vakantiebijbelweek

**19/08** Ontmoetingsdienst | Thema:  
**Zonde: val of gewoon pech?** | Oude Testament, Genesis 3:1-7 + Nieuwe Testament, Romeinen 5:18-21 | evangelist Jan Verkerk | 10<sup>30</sup> De Brug

Wat heeft Albert Heijn toch met zonde? Je hebt de sticker op een levensmiddel misschien ook wel eens gezien: 'Weggooien is zonde'. Als we iets weg moeten gooien, beantwoordt het niet aan het doel: opeten. In het christelijk geloof heeft zonde te maken met doel missen. In het begin van de bijbel staat een prachtig verhaal dat God mensen scheidt die hun doel vinden in het mens-zijn naast God. Een paar bladzijden verderop verandert het in een bizar verhaal ...

Collecte: Vakantiebijbelweek

**26/08** Ontmoetingsdienst | Thema: **Opstaan!** Nieuwe Testament, stukjes uit Efeze 4 en 5 | evangelist Teus Donk uit Papendrecht | 10<sup>30</sup> De Brug  
Collecte: De Brug

## Dienstbrief

LS.,

Hierbij deel Ik U mede, dat op basis van het profijtbeginsel, (zie ook mijn schrijven van d.d. 21-12-2017 j.l.) vanaf heden voor iedere liter zuurstof, door Mij een bedrag van € 50,= in rekening moet worden gebracht.

Tenslotte deel Ik u mee dat indien betaling achterwege blijft, om welke reden dan ook, Ik helaas genoodzaakt ben om de levering van zuurstof te beëindigen.

Met de meeste hoogachting,  
*Uw Schepper*

-----  
Zo'n brief heeft God nog nooit geschreven...  
niet voor zuurstof,  
niet voor het licht,  
niet voor het water,  
niet voor ons hartebloed.

(zie verder op de achterkant)



(vervolg pag. 1)

Die duizenden rekeningen zet  
God ons niet betaald.

Wàt Hij vraagt?  
Veel is het niet:  
Een verwonderd hart.  
Liefde voor zijn Zoon.



## Connectgroep 'Voor Elkaar'

Na een heel geslaagde wandelavond rond het Naardermeer voor jullie vast de volgende datum om in je agenda te zetten: Vrijdag 21 september - spelletjesavond.  
Nadere informatie volgt.

## OMZIEN NAAR ELKAAR IN AUGUSTUS 2018



### WE ZIEN ELKAAR:

Je kunt om hulp verlegen zitten of gewoon iemand willen helpen. Dat kan! Geef het door aan het pastorale team. Maar "omzien naar elkaar" is ook: **ontmoeting**. Bakkie koffie erbij. Zoek elkaar op, juist in deze vakantietijd.

### WE BEMOEDIGEN ELKAAR:



Waar breng jij de bloemen? Ook in augustus staat er elke zondag een mooi boeketje klaar om, door jou, te worden gegeven aan een organisatie of persoon die jij wilt bemoedigen. Een bloemetje namens ons allen, betrokken op de Huizer samenleving en personen in onze omgeving.

### WE DELEN MET ELKAAR:



**Zondag 5, 12 en 19 augustus** collecteren we voor de VakantieBijbelWeek. De VBW is een feest voor kinderen in Huizen in de leeftijd van 6-13 jaar. In de laatste week van de zomervakantie gaan de kinderen heel veel leuke dingen doen en leren over God en de Bijbel. De activiteiten lopen

uiteen van bouwen, knutselen, spellen tot theater, kletsen en met elkaar eten. Ieder jaar komen zo'n 200 kinderen en 75 jonge tieners naar de VBW. Het doel van de VBW is de kinderen en tieners (en hun ouders) van Huizen op een ontspannen manier in aanraking brengen met het christelijk geloof. De VBW 2018 wordt gehouden op dinsdag 28 augustus t/m zondag 2 september. De VBW vindt plaats in en rondom de Zenderkerk. De organisatie van de VBW wordt gedaan door de Kinder Evangelisatie Commissie (KEC) en valt onder de verantwoording van de Hervormde PKN gemeente van Huizen. Meer informatie is te lezen op de website <http://www.vakantiebijbelweek-huizen.nl> Wij kunnen financieel bijdragen en deze mooie week mogelijk maken!



**Zondag 26 augustus** collecteren we voor **De Brug**. De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. Mensen ontmoeten elkaar tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten op doordeweekse dagen. Alle collecten zijn vrijwillig..... Laat je leiden door je hart!

*Alle collecten zijn vrijwillig... Laat je leiden door je hart!*

### WE BIDDEN MET ELKAAR:

Bij de ingang ligt het gebedsschrift waarin je kunt schrijven voor wie en wat je wilt dat we tijdens de dienst met elkaar bidden. Ook tijdens de dienst kun je nog een gebedspunt opgeven. Samen, met en voor elkaar, bidden is een wezenlijk onderdeel van ons wekelijks samenzijn.

Samen, met en voor elkaar, bidden is een wezenlijk onderdeel van ons wekelijks samenzijn.



**Op woensdag 29 augustus** bidden we met elkaar, voor elkaar en voor anderen. Van 20.00 tot 20.45 uur bij Nel Alta, Ceintuurbaan 12a.