

## Ontmoetingsdiensten in oktober 2018

Vanaf 10 uur ben je hartelijk welkom!

De koffie-thee staat op je te wachten. Ook na de dienst is Silo nog geruime tijd open voor ontmoeting, koffie/thee/fris. Meer gedetailleerde info over de thema's op: [www.debrughuizen.nl](http://www.debrughuizen.nl)

**07/10** **Ontmoetingsdienst-heilig Avondmaal | Thema: Kom maar, het kost je niets | Oude Testament, Jesaja 55:1-3a** | evangelist Jan Verkerk | 10<sup>30</sup> De Brug

Vandaag is het een bijzondere dag, we vieren samen het heilig Avondmaal. Voordat we samen gaan eten en drinken, verdiepen we ons in de woorden van een profeet die een oproep doet aan hen die dorst hebben om naar het water te komen. Je mag drinken en eten zonder te betalen. Als je komt, wordt het volgens de profeet echt genieten. Waar dit alles over gaat? Het heeft met Jezus te maken. Hij zegt er zelf dit over: 'Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben'.

Na de dienst vieren we het heilig Avondmaal. De viering vindt plaats in een (extra) dienst van plm. 11.30 tot 12.00 uur. Alle bezoekers van de Ontmoetingsdienst zijn welkom in de dienst van de avondmaalsviering. Wie na de 'gewone' Ontmoetingsdienst liever naar huis of elders gaat, is daarin vrij. Het is ook mogelijk bij de viering aanwezig te zijn zonder deelname aan het heilig Avondmaal.

Collecte: 'Licht voor Kosovo', Rik en Machteld Lubbers

**14/10** **Ontmoetingsdienst | Thema: Buigen om recht te doen | Oude Testament, Micha 6:1-8** | evangelist Jan Verkerk | 10<sup>30</sup> De Brug

Wat is een goed leven? In het Oude Tes-

tament staat een boekje van de profeet Micha. Hij schrijft aan de mensen dat ze heel goed weten hoe God wil dat ze leven: 'niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God'. Drie dingen dus die van buitenaf naar ons toekomen. Het zijn doedingen die heilzaam zijn. Een goed leven heeft een positief effect op onze leefwereld en in de gehele wereld.

Collecte: 'Licht voor Kosovo', Rik en Machteld Lubbers

**21/10** **Ontmoetingsdienst | Thema: n.n.b. | dominee P. van 't Hof uit Huizen** | 10<sup>30</sup> De Brug

Collecte: 'Licht voor Kosovo', Rik en Machteld Lubbers

**28/10** **Ontmoetingsdienst | Thema: Jezus, wie is dat dan? | Nieuwe Testament, Kolossenzen 1:12-19** | evangelist Jan Verkerk | 10<sup>30</sup> De Brug

Vandaag zoeken we in de Ontmoetingsdienst samen naar een aantal kernantwoorden op de vraag. Het zijn beginnetjes om verder over na te denken en mee bezig te zijn. Het is helemaal niet zo gek als je niet (goed) weet wie Jezus is. Heel wat mensen uit Jezus' tijd konden niet het juiste antwoord geven op de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat Ik (Jezus) ben?' Ook zijn volgelingen die 3 jaar lang bijna dagelijks met Hem optrokken, bleven lang moeite houden met een juiste kijk op Jezus.

Collecte: De Brug

**Even mijn hart luchten** Er zijn bij jou misschien ook wel van die momenten dat je denkt: 'Hier zou ik eigenlijk weleens over willen praten'. Schroom niet, De Brug heeft een aantal personen die daarvoor beschikbaar zijn. Wees vrijmoedig en maak een afspraak met een van de volgende personen: Nel Alta - 035 5258650 [nalta@solcon.nl](mailto:nalta@solcon.nl)  
Bram de Jong - 035 5269003 [b.eng.dejong@filtnet.nl](mailto:b.eng.dejong@filtnet.nl)  
Aart Schaap - 035 5261668 [aart.schaap@ziggo.nl](mailto:aart.schaap@ziggo.nl)  
Jan Verkerk - 06 57992829 [evangelist@debrughuizen.nl](mailto:evangelist@debrughuizen.nl)

# OMZIEN NAAR ELKAAR IN OKTOBER 2018



## WE ZIEN ELKAAR

Je kunt om hulp verlegen zitten of gewoon iemand willen helpen. Dat kan...!! Geef het door aan het pastorale team. Maar "omzien naar elkaar" is ook: **ontmoeting**. Bakkie koffie erbij. Zoek elkaar op...



## WE BEMOEDIGEN ELKAAR

Waar breng jij de bloemen? Ook in oktober staat er elke zondag een mooi boeketje klaar om, door jou, te worden gegeven aan een organisatie of persoon die jij wilt bemoedigen. Een bloemetje namens ons allen, betrokken op de Huizer samenleving en personen in onze omgeving.



## WE DELEN MET ELKAAR

**Zondag 7, 14 en 21 oktober** collecteren we voor "**Licht voor Kosovo**". Rik en Machteld Lubbers zijn, met hun kinderen, in dienst van de GZB en ECM. Na een periode van opleiding ter voorbereiding op hun werk in Kosovo zijn zij in het voorjaar van 2013 uitgezonden vanuit de Hervormde Gemeente van Huizen. Op het zendingsveld in Kosovo hebben zij zich eerst gericht op het eigen maken van de taal en de cultuur waarna zij zich al spoedig konden inzetten voor de plaatselijke kerk in Peja, een stad in het westen van Kosovo.



Rik en Machteld werken met een mooie visie: "Ons verlangen is om – juist in de moeilijke Kosovaarse context – iets te laten zien van Gods oneindige liefde voor de wereld" Ook dit jaar willen we vanuit de ontmoetingsdiensten in De Brug dit werk steunen met financiële middelen en gebed....!!

**Zondag 28 oktober** collecteren we voor **De Brug**. De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. Mensen ontmoeten elkaar tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten op doordeweekse dagen. *Alle collecten zijn vrijwillig... Laat je leiden door je hart!*



## WE BIDDEN MET ELKAAR

Bij de ingang ligt het gebedsschrift waarin je kunt schrijven voor wie en wat je wilt dat we tijdens de dienst met elkaar bidden. Ook tijdens de dienst kun je nog een gebedspunt opgeven. Samen, met en voor elkaar, bidden is een wezenlijk onderdeel van ons wekelijks samenzijn.



**Op woensdag 31 oktober** bidden we met elkaar, voor elkaar en voor anderen. Van 20.00 tot 20.45 uur bij Nel Alta, Ceintuurbaan 12a.



## Geboren

Onze gitarist Peter Baas en zijn vrouw Hedwig hebben een zoon Seppe gekregen op maandag 10 september. Seppe is het broertje van Mette en Yfke.

Onze zangeres Gerna Dries-

sen en haar man Chris hebben op maandag 24 september een dochter Dolores gekregen. Dolores is de zus van Juda.

Wij wensen de beide gezinnen veel geluk en Gods zegen toe!

**Als je de maandbrief** in je mailbox ontvangt, scheelt dat papier en inkt. Doe je mee?

Stuur een mail naar:

[maandbrief@debrughuizen.nl](mailto:maandbrief@debrughuizen.nl)

De volgende Maandbrief verschijnt op 28 oktober. Als je iets wil schrijven, graag de tekst voor woensdag 24 oktober aanleveren.

## 7 oktober heilig Avondmaal

Op zondag 7 oktober vieren we het heilig Avondmaal. Hieronder staat een beknopte beschrijving over het hoe en wat van het heilig Avondmaal.

### Wat is het Avondmaal?

Jezus zelf heeft het vieren van het heilig Avondmaal ingesteld. Dat gebeurde vlak voordat Hij gedood werd aan het kruis. Tijdens een maaltijd met zijn volgelingen nam hij een stuk brood en zei: 'Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken'.

Toen ze met elkaar een stukje brood hadden gegeten, nam Jezus de drinkbeker en zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken'.

Wanneer in de Ontmoetingsdienst Avondmaal vieren dan eten we een stukje brood en drinken een slokje druivensap. We doen dan samen wat Jezus ons heeft opgedragen: we gedenken dat Jezus voor ons stierf.

### Voor wie is het Avondmaal?

Het heilig Avondmaal is voor iedereen die met zijn/haar hart gelooft dat Jezus de zoon van God is. Het gaat er niet om of je een

beetje gelooft of meer of heel veel. Ook al heb je zo je twijfels, je bent welkom! In de Brug onderstrepen we de bijbelse verbinding tussen geloof, doop en avondmaal. Jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom aan het Avondmaal. Jongeren onder 16 jaar kunnen een zegen ontvangen als zij dat willen.



### Hoe vieren wij het Avondmaal?

Op de zondag van de viering is er van 10.30 tot 11.20 uur een gewone Ontmoetingsdienst waarbij het thema te maken het met het heilig Avondmaal. Om 'nieuwkomers'

niet te overrompelen, wordt de viering kort na afloop van de Ontmoetingsdienst gehouden, van plm. 11.35 tot 12.05 uur.

We vieren het heilig Avondmaal dit keer door naar voren te komen om brood en beker te ontvangen. Tijdens de dienst wordt hierover een duidelijke uitleg gegeven.

Iedereen is welkom om deze viering bij te wonen, ook als je niet deelneemt aan het heilig Avondmaal.

\*) In de Ontmoetingsdienst gebruiken we druivensap i.p.v. wijn.

## Uit de Connect groep 'Voor Elkaar'

Na een geslaagde spelletjes avond waar Engelen met de eerste prijs naar huis gingen, hebben we een volgende afspraak gemaakt voor vrijdag 30 november a.s. Nadere informatie volgt.

## Concertavond de Brug

Op vrijdagavond 2 november zal het muziekteam van de Brug een uitvoering geven. Het thema voor deze avond is 'Ik wens jou...!' Reserveert u alvast de datum 2 november. U ontvangt binnenkort meer informatie over deze avond.

## Connectgroep 'CenA'

Zaterdag 20 oktober willen we met elkaar, na een stamppotmaaltijd aan de Gemeenlandslaan, naar "Night of Light" in de Domkerk in Utrecht.

Op elke 3e zaterdag van de maand opent de Domkerk haar deuren voor iedereen die even op adem wil komen of een kaarsje wil aansteken. Ook wie gewoon wil kijken hoe een met kaarsen

verlichte Domkerk eruit ziet, is welkom. Vergeet niet je even aan te melden bij Aart en Caroline



# De Brug bestaat 5 jaar!

Op zondag 3 november 2013 kwamen we voor het eerst in De Brug samen in een Ontmoetingsdienst. Het was het begin van vele ontmoetingen die zouden volgen. Denk maar aan de Ontmoetingsdienst, KoffieCreatief, Eten bij De Brug, mannenontbijt, Samen de bijbel ontdekken, Ontmoetingskring, Mini-concerten, Connect, Alpha. Samen hebben we al heel wat beleefd en we hopen nog

veel meer met elkaar te beleven.



Op **dinsdagavond 13 november** organiseren we een BrugAvond. Tijdens deze avond zijn we in een open sfeer en gezellige ontmoeting bij elkaar. We gaan samen nadenken hoe we de komende 5 jaar De Brug willen en kunnen zijn.

Het zou geweldig zijn als u/jij daarbij aanwezig bent, want hoe meer mensen hoe meer ideeën, hoe meer mogelijkheden. Reserveer **13 november** alvast in de agenda! Meer info volgt.



## Geloven & Dopen

**Wel gedoopt? Niet gedoopt?  
Geen idee?**

**Wat is dopen?**

**Waarom wel/niet dopen?**

**Wat is het verband tussen  
geloven en dopen?**

Hoe kan de doop (weer/meer)  
betekenis krijgen in mijn leven?

**Avondmaal en doop, welke relatie is  
daar tussen?**

**Wat heeft de doop met het gezin van  
God te maken?**

Is dopen verplicht?

**Kom alles te weten over  
Geloven & dopen tijdens  
de Ontmoetingsavond op  
dinsdag 2 oktober van  
19.45 - 21.30 uur in De Brug**

*Je kan ook gewoon komen  
luisteren*

**INSPIREREND**

**ONTDEKKEND**

**GEZELLIG**

**LEERZAAM**

**ALLE LEEFTIJDEN**

Er is een duidelijk verband tussen geloven en dopen. Op de Ontmoetingsavond van 2 oktober gaan we daar samen mee aan de slag. Iedereen is welkom of je wel of niet gelooft, wel of niet gedoopt bent. Je krijgt een boost in je kennis over geloven en dopen!

**We gaan op de avond...**

- in op allerlei vragen die er leven m.b.t. geloven en dopen. Verzin ze maar!
- nadenken over de zin en onzin van dopen
- lekker luisteren en kijken
- tips delen hoe je doop (weer/meer) betekenis krijgt
- kijken wat Jezus zegt over dopen
- antwoorden zoeken wat de relatie is tussen 'geloven, dopen en heilig Avondmaal'.
- nadenken of jij wel/niet gedoopt kan worden
- hoe je te weten kunt komen of je wel/niet gedoopt bent

Op zondag **30 september** is 'Geloven & Dopen' ook thema in de Ontmoetingsdienst.

Wil je vooraf vragen stellen waar je op de avond graag antwoord op wil hebben?

Mail dan naar: [evangelist@debrughuizen.nl](mailto:evangelist@debrughuizen.nl)