



Woord voor Onderweg - De Brug

Donderdag 19 maart 2020

Lieve mensen,

Ik denk dat jullie net als ik voor deze week hele andere dingen in je agenda hadden staan.

Misschien had je allerlei plannen en zin om er mee aan de slag te gaan.

Een aantal van ons zit ineens thuis, geen werk of werken in een heel ander ritme.

De school is dicht, lespakketten beschikbaar gesteld en dus krijgen veel van onze kids nu les van papa en/of mama.

Voor een aantal van ons is het eenzaam en stil geworden, geen bezoek, geen kring, KoffieCreatief of Eten bij De Brug.

Op zondag is er geen Ontmoetingsdienst en dus geen ontmoetingen waar we altijd met elkaar van genieten.

Gelukkig is er de telefoon, internet en allerlei middelen waardoor we met elkaar in contact kunnen blijven.

Op zondag kan je de onlinekerkdienst van de Hervormde Gemeente volgen.

Vanaf vandaag proberen we vanuit De Brug op dinsdag- en donderdagavond een Woord voor Onderweg uitzenden via het YouTube-kanaal van De Brug.

Het doel hiervan is, om iets van God te horen, elkaar te bemoedigen, een lied te luisteren en om met elkaar in contact te blijven.

Deze eerste introductie-aflevering duurt wat langer, daarna proberen we de afleveringen tussen de 5 en 10 minuten te laten duren.

We kunnen niet allerlei liederen laten horen, want op veel liederen zit copyright.

De groep Sela heeft aangegeven dat zij het geen probleem vinden dat wij hun liederen streamen.

Vandaag lees ik een stukje uit het boek van God, de bijbel.

Het staat in het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament.

In dat deel staat een boekje dat Psalmen heet, maar misschien wist je dat allang.

Psalmen zijn eigenlijk liedjes die gezongen werden in de tempel in Jeruzalem of onderweg.

Net zoals wij ook nu liedjes zingen in De Brug, onder de douche, in het stadion of in de auto.

Er zijn 150 liederen - psalmen - dus genoeg keuze om iets uit te lezen voor nu.

Ik kies voor een paar zinnen uit het 116^e lied.

Het is een heel oud lied en nog steeds mooi om te lezen en even iets over te zeggen.

De titel van het lied is: De Heer luistert naar mij.

1 'Ik heb de Heer lief, want hij luistert naar mij.

Als ik om hulp roep,

2 geeft hij mij antwoord.

Ik blijf tot hem bidden, mijn leven lang.

3 Ik was al bijna dood,

het land van de dood zag ik al.

Ik was bang, ik had pijn.

4 Toen riep ik naar de Heer:

'Heer, red mijn leven!'

5 De Heer is goed voor mensen in nood.

Hij is een God die mensen liefheeft,

6 hij beschermt iedereen die zwak is.

Toen ik machteloos was, heeft de Heer me bevrijd.



Ik weet niet hoe het met jou gaat en of je wat aan God de Heer hebt in deze crisistijd.
Juist als het er om gaat spannen in het leven kan van alles je zomaar ontglippen en dat waar je je kracht vandaan haalde, verdampen.

Je had net een beetje geloof in die grote en machtige God en dan is er een minuscuul klein organisme dat in staat blijkt de wereld te verlammen en mensen de dood in te drijven of doodziek te maken. Hoe gemakkelijk kan het geloof je ontglippen als er druk in mijn leven komt. Voor je het weet is God uit beeld en heb ik weer zelf helemaal de regie over mijn leven. Maar ja, mijn ikzelf vasthouden is ook niet alles, daar ken ik het goed genoeg voor. Daarom zoek ik iets dat groter is dan mijn ikzelf. Ik zoek de verlamming en verwarring, de angst en mijn falen te overwinnen. Ik zoek geloof en hoop, moed en troost.

Dat werd mij zomaar in de schoot geworpen.
Maandagavond, aan tafel, na de warme maaltijd.
Dat ben ik gewend, even God de Heer erbij halen als we gegeten hebben.
Wie weet heeft Hij iets te zeggen waar we mee verder kunnen.
Soms lezen we 'op de automatische piloot', beetje gedachteloos, zo begonnen we te lezen, maar nu werd ik ineens vanaf de eerste regel ik geraakt door lied 116.

Dit lied begint mooi, het lijkt op een liefdesliedje.
Vul voor 'de Heer' de naam van jouw lief maar eens in en de eerste 2 regels zijn de moeite waard om als refreintje te zingen, de hele dag door.
Je kan de naam van de Heer natuurlijk ook laten staan... en voor Hem zingen.

Het laatste zinnetje van regel 3 doet mij goed..., ik mag gewoon bang zijn, ik hoef niet die sterke, stoere en gelovige man te zijn die boven deze crisis staat en alles kan overwinnen.
Ik mag bang zijn voor Corona, voor besmetting, voor de toekomst en nog veel meer.

Nu moet ik natuurlijk even niet stoppen met zingen, want het lied wil dat ik verder ga.
Bidden: 'Heer redt mijn leven'.
Daar lees is waar ik naar op zoek was, het grotere dan mijn 'ikzelf', de Heer komt om de hoek kijken.

Nu val ik bijna om van verbazing, luister wat er in regel 5 en 6 staat:
'De Heer is goed voor mensen in nood.
Hij is een God die mensen liefheeft,
hij beschermt iedereen die zwak is.
Toen ik machteloos was, heeft de Heer me bevrijd'.

Juist als het er om gaat spannen in het leven kan van alles je zomaar ontglippen en dat waar je je kracht vandaan haalde, verdampen.
Je voelt je machteloos.
Daar eindigt regel 6 mee: 'Toen ik machteloos was, heeft de Heer me bevrijd'.

In onze machteloosheid, toont God de Heer Zijn macht en kracht en ligt de weg naar bevrijding uit onze nood en angst.
Laten we daar om bidden: 'Heer, red mijn leven, red ons leven, red het leven van de mensen in nood en angst..., amen'

Dinsdag 24 maart kan je vanaf 18:00 uur de volgende Woord voor Onderweg bekijken.

Zondag 22 maart (9.30 uur) leidt dominee Gerben Roest de onlinekerkdienst vanuit de Meentkerk en om 17.00 uur dominee Piet van 't Hof.