



overBRUGgen...ooooo

Lieve mensen rondom de Brug,

Wat kan er in een week veel veranderen! Zo heb je nog allerlei dingen in je agenda staan, een dag later is het stil om je heen... Wat ons nog te wachten staat? Niemand weet het.

Wat we wel weten is, dat God zorgt, Hij is bij jou en mij, weet van je vragen en je angst. Deel ze met hem, praat met God, Hij luistert altijd. In de Bijbel (Psalm 116 : 1) staat dat God zich naar je toebuigt om je te kunnen horen. Hij is als een vader die veel van je houdt en wil dat het met jou goed gaat.

In de periode dat we elkaar 's zondags niet kunnen ontmoeten, zal er een **weekbrief** zijn om te overBRUGgen. Daarin lees je iets over het wel en wee van elkaar en kunnen we toch met elkaar meeleven. Wat zou het mooi zijn om in deze moeilijke tijd naar elkaar om te zien door iemand even te bellen of een kaartje te sturen.

Goed, dat er woensdag een dag van gebed was, dat de kerkklokken van 'hoop en troost' luidden en door het hele land het gebed van Jezus, het 'Onze Vader', gebeden werd. Als je weet, dat God bij je is, ben je een mens vol hoop. Die hoop mogen we weer doorgeven aan anderen. We komen hier doorheen met elkaar! Heb je het even moeilijk, denk dan aan dit mooie lied ; we hebben het vaak gehoord en gezongen in de Ontmoetingsdienst:

IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgten aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.



*Tekst: Hans Maat, Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest
© 2013 Stichting Sela Music*



Voorlopig helaas geen Ontmoetingsdienst, Bijbellezen, Koffie Creatief en Eten bij de Brug. Wat er wel is:

- Zondag zal er weer een kerkdienst vanuit de Meentkerk zijn, via Kerkdienstgemist.nl te bekijken of te luisteren. De dienst begint om 9.30 uur..... wel een beetje vroeg! Ds. Gerben Roest leidt de dienst. Twee mensen uit de Brug zijn daar namens ons allen aanwezig.
- Op dinsdag en donderdag verschijnt er op YouTube om 18 uur een filmpje met een Woord voor Onderweg. Te zien op: <https://youtu.be/emMn-5eYWBg> of kijk op www.debrughuizen.nl/actueel/ en zoek 'Woord voor Onderweg'. Het filmpje van donderdag 19 maart is al te zien.
- Omzien naar elkaar kan ook in deze tijd:
 - Afgelopen zaterdag brachten we de bloemen van de Brug bij Dick en Sonja Vos. Zij waren in spanning over de uitslag van een onderzoek bij Dick. Dinsdag hoorden zij dat er niets afwijkends gevonden was. We zijn dankbaar met hen voor dit goede nieuws!
 - Deze week brengen we de bloemen naar de begrafenisondernemers De Groot en Rebel om hen te bemoedigen bij hun werk in deze moeilijke weken. Hoe troost je elkaar op 1,5 m afstand?
 - Bid voor elkaar om gezondheid en zegen!
 - Heb je speciale gebedspunten voor de dienst in de Meentkerk? Geef ze door op: overbruggen@debrughuizen.nl.
 - Na de dag van gebed op 18 maart is er een mooi initiatief gestart: 'Niet Alleen'. Je kunt bellen met 0800 – 1322 als je hulp nodig hebt of hulp wilt bieden in Huizen. Maak er gebruik van!
- Kijk regelmatig op de website van De Brug: www.debrughuizen.nl. Op de site staat de meest actuele informatie die bijna iedere dag ververs wordt. Ook zal gebruikt gemaakt worden van Facebook, maar de website is vollediger.
- Het Huizer Kerkblad kan je ook lezen via de site van De Brug.



Schroom niet om contact op te nemen als je bang bent besmet te raken/zijn, zorgen hebt, als je gebed zoekt of in een klein verband wil samenkomen. Je kan telefonisch of per mail contact opnemen met mensen van het Pastoraal-team:

Nel Alta: 035 525 8650 - nalta@solcon.nl

Jan Donker: 06 1086 2949 - jan.donker@hotmail.com

Henk Kooij: 06 5579 8398 - henk.kooij@solconmail.nl

Aart Schaap: 035 526 1668 - aart.schaap@ziggo.nl

Jan Verkerk: 06 5799 2829 - evangelist@debrughuizen.nl

Dirk Westland: 06 3047 9781 - dhwest@xs4all.nl

Je kunt ook contact zoeken met het aanspreekpunt van jouw Connectgroep. De groep van Bram en Gezien hoort voorlopig even bij Aart en Caroline. Als je nog niet bij een Connectgroep hoort, kun je contact opnemen met Henk Kooij.



Hier nog wat nuttige informatie:

Informatie op internet mbt het Coronavirus

Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl

GGD Gooi en Vechtstreek: www.ggdgv.nl

Landelijk informatienummer

Ook via het landelijk informatienummer **0800-1351** kunt u uw vragen stellen over het coronavirus. Dit nummer is bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur.

Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terecht kunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 070-4455888.

De hulplijn is volgens de organisatie bedoeld voor de kwetsbaarste mensen, zoals ouderen die door de corona-uitbraak hun huis niet uit kunnen, maar ook voor zieken en de mensen in hun omgeving.

Ik sluit deze eerste weekbrief af met de zegen van St. Patrick:

De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
Hij omgeeft u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God vandaag, morgen en in der eeuwigheid.
Amen.

*Zegenbede van Sint Patrick
Ierse monnik, 5e eeuw*

Gezondheid en Gods zegen voor jullie zelf en om door te geven aan een ander.

Hartelijke groet,

Namens het Pastoraal Team,

Nel Alta