

Gezamenlijke Online Dienst in de Meentkerk zondag 22 maart 2020

Dienst 9.30 uur

Voorganger: ds. G.J. Roest

Psalm 42: 1 OB

Opwekking 717

Weerklank 612

Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14

Psalm 33: 8 NB

Weerklank 458: 1-7 (dit is Gezang 446)

Psalm 42: 5 en 7 OB

Dienst 17.00 uur

Voorganger: ds. P.M. Van 't Hof

Johannes de Heer lied 7: 1 en 2

Psalm 138: 2 en 4 NB

Psalm 27: 7 OB

Schriftlezingen:

Genesis 22: 6-14

Romeinen: 8-31-39

Zondag 10: Heidelbergse Catechismus

Psalm 145: 6 OB

Verkondiging: H.C. Zondag 10

In Gods Vaderhand geborgen!

Weerklank 375: 1, 2 en 3

Weerklank Psalm 33: 7

Opwekking 717

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God...

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

2x

God U bent mijn God...
Ik rust in U alleen.

Weerklank 612 (Elly en Rikkert)

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Johannes de Heer lied 7: 1 en 2

1

Als g' in nood gezeten,
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten:
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood!
's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister,
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden,
uw toeverlaat.

2

God blijft voor u zorgen,
goed is de Heer,
en met elke morgen,
keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet,
nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper,
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,
red slechts onze ziele,
uit zond' en dood.

Weerklank Psalm 33: 7

Zijn sterke arm beschermt de vromen
God redt hun zielen van de dood.
Hij zal hen nimmer om doen komen
zelfs niet in tijd van hongersnood.
In de grootste smarten
blijven onze harten
In de HEER gerust.
'k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn helper heten,
al mijn hoop en lust.

Weerklank 375: 1, 2 en 3

1

God is vol macht en majesteit
wij loven zijn voorzienigheid
Hij die 't heelal geschapen heeft
Hij die onderhoudt al wat er leeft
Hij die zijn schepping houdt in stand
regeert haar met zijn eigen hand.

2

De regen en de droge tijd
de groeikracht, de onvruchtbaarheid
gezondheid, ziekte, overvloed
de armoede en tegenspoed
zijn geen blind lot, maar volgen plan:
Zij komen uit zijn Vaderhand.

3

Dit geeft geduld in tegenspoed
en dank in tijden groot en goed
vertrouwdens vol van zekerheid
dat niets ons van zijn liefde scheidt
Wat men beraamt, zijn wil houdt stand:
Hij heeft elk schepsel in zijn hand.