

# "Een band met mensen"

'Wie je ook bent, wat je ook doet, ik ben altijd beschikbaar voor een ontmoeting.' Zo presenteert Jan Verkerk zich op de website van pioniersplek De Brug in Huizen. De Brug is sinds eind 2014 een officiële pioniersplek van de Protestantse Kerk maar al sinds 2008 een plek om het te hebben 'over God en geloven'. "Een laagdrempelige gemeenschap voor mensen die van oudsher nog wel een lijntje hebben met de kerk maar daar geen aansluiting meer bij vinden", zegt Jan.



De Brug is ontstaan door mensen bij elkaar te brengen. "Het is een gemeenschap van mensen geworden en we houden ook diensten op zondag, wat dat betreft zijn we echt 'kerk', maar het is allemaal vernieuwender en vrijblijvender", vindt Jan. "We kunnen ook wat vrijere vormen hanteren omdat we steeds met zo'n 25 tot 40 mensen in de dienst zitten en daar kun je veel meer mee doen." Er zijn verschillende vormen van samenkomen. Op zondag de ontmoetingsdiensten en de (tweemaandelijks) brunchdiensten, door de week de maaltijden en de ontmoetingskringen.

## Band opbouwen

"Behoorlijk wat activiteiten ja", geeft Jan toe die zegt niet iemand van acties maar van relaties te zijn. "Maar het gaat mij erom een band met mensen op te bouwen, hen proberen vast te houden, in alle vrijblijvendheid. We bellen niet gelijk achter mensen aan als ze drie keer niet geweest zijn." De mensen blijven komen. Er zijn opvallend veel mensen die zoeken naar zingeving, vindt Jan. "En we ontmoeten veel stellen van wie de een gelovig is en de ander niet. Zij voelen zich in De Brug thuis omdat er veel ruimte is voor interactie, en te praten over geloof en twijfel."

## Draagvlak

Jan werkt voor de vier wijkgemeenten van hervormd Huizen. "Zij waren aanvankelijk wel wat sceptisch: trek je de kerken niet leeg? Maar De Brug bedient echt een andere doelgroep. Ik wilde heel graag dat deze gemeenschap gesteund zou worden door de hervormde gemeente als geheel, en dat is gelukt."

[www.debrughuizen.nl](http://www.debrughuizen.nl)



**Jan Donker** (25) is een trouwe bezoeker van De Brug. Hij raakte erbij betrokken via Jan Verkerk die hij ontmoette bij een oriëntatiecursus christelijk geloof. Als iemand die niet met het geloof opgevoed is, was hij nieuwsgierig naar wat geloof en Bijbel inhielden. "Ik volgde de ene cursus na de andere, tot ik zelf tot geloof kwam. Ik voel me heel erg thuis in De Brug, het is een groep mensen die erg betrokken zijn op elkaar. Ze zijn open en openhartig, ik ervaar er veel vriendschap. De Brug is voor mij een puntje van licht."

"Het is alle  
vernieuwend  
vrijblijvend"

sen opbouwen”

maal  
er en  
nder”