

Visie & Missie De Pop^{up}-HERBERG



Visie

In de maand december is het meer donker dan licht. Om de duisternis te verdrijven, het gezellig en sfeervol te maken worden allerlei soorten lichtjes ontstoken en vinden allerlei activiteiten plaats.

In deze maand wordt het feest van Sinterklaas gevierd, het Kerstfeest vanwege de geboorte van Jezus Christus en vindt er een overgang plaats van het oude naar het nieuwe jaar.

In de maand december zindert een wat ondefinieerbare stemming door de lucht. Het is duister en toch gezellig en sfeervol. Het is koud en toch is er een bepaalde warmte. In de winkels en winkelstraten klinken herkenbare en vertrouwde liedjes, voor de ramen van de huizen hangen kerststerren en kerken gaan open om te zingen van de nieuw geboren Heer. Langs de wegen komt de kerstbomenverkoop op gang waardoor een zachte dennengeur zich verspreidt. Mocht het sneeuwen, dan is de maand december compleet, alles is bedenkt met de kleur van onschuld, puurheid en vrede, wit. In december worden allerlei gevoelens wakker geroepen en vinden min of meer weerklank in levens van mensen.

Er staat een nieuw jaar voor de deur. Daarmee wordt het oude afgesloten, met opluchting, verdriet en/of gevoelens van naar de geborgenheid en de zekerheden van het oude bekende. De deur van het nieuwe jaar staat op en kier en kondigt zicht. Dat geeft gevoelens van verwachting, een nieuw beging, angst en/of onzekerheid. Wat gaat er gebeuren in mijn leven, mijn omgeving en in de wereld?

De maand december is misschien wel de gelegenheid bij uitstek waarin meer dan anders ruimte voor gesprek en delen over de diepere waarden van het leven.

Mensen struinen misschien juist wel in deze maand met de ballast van de maanden daarvoor. Zou het niet kunnen opluchten om elkaar te ontmoeten en gewoon eens te luisteren zonder oordeel?

December kenmerkt zich ook door gevoelens van eenzaamheid en tijdelijkheid. Zou het ontmoeten van en delen met elkaar de eenzaamheid niet kunnen verlichten?

Zou de ontmoeting ons kunnen helpen om met nieuwe durf in deze wereld te staan en te leven?

Zou een plek waar mensen elkaar herbergen iets van het licht van God kunnen zijn? Een herberg, een huis voor onderweg!

Missie

De duisternis moet wijken. Jezus is hierin voorgegaan, Hij zegt: Ik ben het Licht van de wereld. Licht geeft zicht en daardoor ruimte. Licht geeft ook verlichting en daarmee is het leven dragelijker. Licht helpt om elkaar te zien, dat geeft verbondenheid. Licht geeft warmte en dat geeft geborgenheid.

In navolging van Jezus willen de kerken in Huizen in het Oude Dorp een Herberg bieden, ruimte om elkaar te ontmoeten in de breedste zin van het woord. Er zijn en luisteren zijn kernwoorden.

Wat de ontmoeting inhoudt, is mooi verwoord door de auteurs Feijer en Van IJendoorn (zie einde paper).

In de ontmoeting mag ieder mens, eigen mens zijn en wordt dit het volle gewicht gegeven. De kerken (initiatiefnemers) zijn er van overtuigd dat Jezus Christus het leven kan verlichten en richting geven. De initiatiefnemers zijn zelf geraakt door het evangelie van Jezus en dat inspireert hen om in navolging van Jezus hun leven te delen. In de Pop^{up}-Herberg is er ruimte om het evangelie te delen en dat vindt plaats op aangeven van de ander. In de Pop^{up}-Herberg is ook een soort kerkelijke VVV met allerlei materiaal om bezoekers kennis te laten maken met God, geloven en de kerk.

De kerken in Huizen zijn in de Pop^{up}-Herberg ook luisterpost voor de nood van de mensen. Financiële, materiële en andere nood kan verlicht worden door ondersteuning van de diaconie. Bij geestelijke nood kan doorverwezen worden naar een pastor van een van de kerken.

Er is ruimte voor creatieve, ontspannen en spelactiviteiten. Koffie, thee, een glas limonade en een zoethoudertje zijn vaste ingrediënten.

Er is in de ruimte een deel min of meer afgeschermd om een kaarsje aan te steken, te zitten en stil te zijn. Daarnaast is er ruimte voor hen die wat achteraf een min of meer vertrouwelijk gesprek willen voeren.

Om te delen in de kosten, staat er een offerpotje in De Herberg om financiële ondersteuning en/of tijd te geven voor De Herberg.

De Pop^{UP}-Herberg is geopend op woensdag en donderdag van 10 tot 17 uur, vrijdag van 10 tot 21 uur en zaterdag van 10 tot 17 uur.

Initiatiefnemers

Protestantse Gemeente Huizen - ds Richtsje Abma

Hervormde Gemeente Huizen - evangelist Jan Verkerk

ONT-MOETEN¹

Ontmoeten is
kijken en zien,
luisteren en horen,
verbazen en verwonderen.

Echt zien en echt horen.
Horen wat de ander zegt
in plaats van wat je zou willen horen.

Ontmoeten is een avontuur,
open staan voor de ander,
open staan voor je omgeving.

Ontmoeten is jezelf tegenkomen
in de ogen van de ander,
die een spiegel zijn voor jezelf.

Ontmoeten is de ander
het beste van jezelf laten zien
en het beste in de ander willen ontdekken.

De ruimte krijgen
en de ander de ruimte geven
zodat je allebei de wereld kunt ontdekken.

Ontmoeten is jezelf kunnen zijn,
samen groeien.
Elke ontmoeting een nieuw begin.

Feijer en Van IJzendoorn

¹ <http://mensindialoog-dagelijksdialogen.blogspot.com/2014/03/ontmoeting.html>